



---

medlemsblad EKENSBERG's BÅTSÄLLSKAP

---

HIEJ!

1974

Ja nu var det ett tag sedan sist - med MÖRTEN menar jag. Men det verkade som om vårt jubileumshäfte tog ur mej skrivlusten för gott. Men nu har jag haft tid att smälta alla intryck från gamla tiders upplevelser inom sällskapet, så jag skall väl försöka få ihop något läsvärt om sällskapet igen.

Som Ni märker har jag ändrat format på tidningen. Det beror dels på att man får större spaltutrymme att röra sej med, och dels har det ekonomiska fördelar.

Redaktionellt har det också sina fördelar med en tidning om året. Jag har tänkt mej att komma ut med tidningen framemot julhelgen, och då får man ju ett par månader efter upptagningarna, som jag kan sitta i lugn och ro och knåpa ihop lite om våra tävlingar och fester under det gångna året. Nu har det varit lite svårt att komma med ett häfte framemot sommarsäsongen, och ett häfte till längre framemot höstkanten. De flesta båtklubbar har ju ett årshäfte där alla aktiviteter kan redovisas.

Hoppas Ni har förståelse för mitt resonemang.

PS! Jag vill tacka alla som har varit mej behjälplig att skaffa fram fotografier och berättelser till vårt jubileumshäfte  
Ingen nämnd och ingen glömd. DS!

Lasse.

Alla är naturligtvis välkomna med artiklar eller kort även i fortsättningen. Var inte rädd för att skriva om Ni har varit med om något intressant. Det går bra att lämna det till mej nere i klubben eller skicka hem Era bidrag till mej.

Adressen är: Lars Jonsson Torsten Almsgatan 7, II tr.

126 51 H Ä G E R S T E N



**EBS styrelse 1974**

Ordförande: Åke Larsson  
Vice ordf: Åke Runnedahl  
Sekreterare: Bernt Falkenberg  
Vice sekr: Arne Westerling  
Kassör: Ivar Holmberg  
Hamnkaptener: Emil Johansson, Rolf Persson  
Revisorer: Mauritz Gustavsson George Möller  
Klubbmästare: Amedeo Leva  
Klubbredaktör: Lars Jonsson

**Damsektionen**

Ordförande: Elin Olsson  
Sekreterare: Anne Marie Jonsson  
Kassör: Inger Persson

## ÅRSMÖTET

Rune Blomstrand berättade att han hade sammanträffat med kommunala representanter angående vårt uppläggningsområde. De hade besökt varvsområdet och dryftat lite om att sällskapet ev. skulle kunna hyra en bit av området. Strandutredningen hade menat att vårt uppläggningsområde inte var direkt i farozonen, medan däremot mastskjulet och även redskapsbod och toalett skulle beröras av en eventuell sanering.

Åke Larsson berättade att han hade tagit kontakt med Strandutredningen i en skrivelse som lästes upp och applåderades. Styrelsen föreslog obligatorisk registrering i MMF

Mötet avslutades med att Rune Blomstrand avtackades med blommor från sällskapet Till ny ordf. valdes Åke Larsson.

## VÅRMÖTET

Ivar Holmberg kunde som kassör meddela att festligheterna i samband med jubiléumsfesten hade hållit sig inom de ekonomiska kalkyler vi haft med god marginal.

Ordföranden meddelade att sällskapet blivit uppmanat av Idrottsstyrelsen att flytta mastskjulet med anledning av Strandutredningens resultat. Han läste också upp en skrivelse till Fastighetskontoret angående hyra av markområde vid Ekensbergs Varv.

Mötet beslöt att Aprilkrysset skulle läggas tidigare på året så det inte krockade med vårustning som det har gjort hittills vi skulle då kalla den tävlingen för Vinterkrysset

Mötet avslutades som vanligt med kaffe och bullar som Damsektionen stod för

John Johansson  
George Pettersson  
Tore Stark  
Elsa Stark

+++++

Den 23 mars i år seglade Tore Stark in i livets sista hamm. När budet om hans bortgång kom, var det svårt att fatta att det var sant,,eftersom Tore in i det sista visat en sådan livsgnista och aktivitet. När vi i samband med EBS 50-årsjubileum den 9 mars var på sjukhuset och överlämnade en del utmärkelser till Tore, så kände han sig pigg och kry samtidigt som han lovade att komma igen med nya friska tag till sommaren.

Med Tore har vi i EBS inte endast förlorat en god vän och kamrat, utan också en stor ledare och idealist. Det är Tore som vi i första hand har att tacka för den fina EBS-andan samt det goda kamratskapet som vi har i sällskapet. Med sin lättsamma optimism och stora aktivitet som Tore alltid hade, var det ett nöje att få arbeta ihop med honom i styr- elser och kommitéer. Tore hade också en underbar förmåga att representera sällskapet såväl i glädje som i sorg.

Tores glada och öppna sinne, hans stora generositet och omtanke om oss alla i sin närhet gör saknaden efter honom mycket stor. Inom EBS kommer vi alltid att minnas Tore Stark med stor tacksamhet.

Åke Larsson.

+++++

Till sist en liten önskan; Att vi alla kunde lära oss att bli så förnöjsamma och tacksamma med livet som Tore. Att kunna se det glada och goda, som trots allt finnes.

+++++

## APRIL KRYSET

1974 års tävling hade varit en underbar naturupplevelse om man åkt båt alltså. Färden gick nämligen genom Dragets kanal upp mot Fifång och slutade neranför Trosa. Men nu gick ju färden på papperet och det var ju intressant även det. För somliga gick det bra och för andra mindre bra, men Kent ska ha tack för en klurig bana.

RESULTAT

1.	Tomas Lundqvist	276	prickar
2.	Claes Collin	757	"-
3.	Elof Säfström	776	"-



Samling innan festligheterna börjat  
Från vänster: Arne Westerling, Bernt Falkenberg, Inger Persson,  
Ivar Holmberg och Åke Larsson.

Den 9 mars firade E B S sitt 50 - årsjubiléum, med festligheter i Carefjells Festvåning i Gröndal. Kvällen till ära hade sällskapet inbjudit andra båtklubbar att närvara, så det var fullt hus.

Efter det att Åke Larsson hälsat alla välkomna kunde vi sätta oss till bords och njuta av alla läckerheter. Det var hög stämning från början. Efter välgångstal för sällskapet av de inbjudna båtklubbarnas representanter överlämnade M M F förtjänsttecken och diplom för långt aktivt arbete inom sällskapet till Daniel Lindén, Mauritz Gustafsson, Tore Stark, Gunnar Andersson, Emil Johansson, Åke Larsson, Arne Westerling och Ivar Holmberg.

Sällskapet fick även mottaga en mycket vacker skeppsklocka, som nu pryder sin plats tillsammans med alla inbjudna klubbars standert nere i vår- at klubbhus.

Av en givare som föredrar att vara anonym fick sällskapet också en ny ordförandeklubba. En förnäm gåva som vi är tacksamma för.

Vår Damsektion håller sej alltid framme med priser, så även nu. Förutom att dom skänkte ett nytt vandringspris, fick sällskapet också en penninggåva. (800:-kr) Hjärtligt tack!

Lagomt till kaffet spelade "Vackra Arne" och hans kompisar upp till dans. Maj Pettersson hade ordnat med tävlan - man skulle försöka gissa hur många ärtor det går i en flaska Wiskey, inte visste jag att det gick så mycket i en flaska det var visst över 3000 st. Damsektionen lottade också ut 4 st delikatesskorgar

Sällskapet delade också ut sitt eget förtjänsttecken till Arne Pettersson och till Damsektionens medlemmar Elin Olsson och Gunvor Wahlström.

Ja det var ett jubiléum som vi ska minnas och tänka på med glädje i framtiden.



En gång båt alltid båt- ja så brukar man ju säga båtfolk emellan. Det finns många bevis för det ordstävet, och vi har ju påtagligt bevis för det nere i klubben. Jag tänker på Olle Höglund och Lennart Hellström som ju har skaffat sej nya fina båtar, och det känns skönt att kunna hälsa dom välkomma i båt-gänget igen.

XX



Seglingsintresset verkar komma mer och mer i klubben. Bengt Eriksson har efter mycket letande lyckats komma över en Folkbåt, som enligt expertisen är ett riktigt fynd. Lycka till!!!

I slutet på säsongen kom så även Rolf Persson med en Folkbåt så nu ska det väl bli segla av i klubben. Fast nog trodde jag att han hade fått nog av segling efter det vi var med Jonne på jungfruholmarna i varje fall. Men det är väl bara att gratulera Inger och Rolf till den nya båten som ska heta Fia II.



XX

Sillfrukosten på Jungfruholmarna den 15/6 bjöd som vanligt på ett strålande väder. Seglarna gjorde upp om startpriset i blåsigt väder. Själv var jag med John Lindberg och Rolf Persson, och jag måste medge att jag helst höll mej inne i ruffen där jag hade fullt upp med att hålla mej upprätt. men både Roffe och Jonne såg ut att trivas där dom slet i sina tampar så jag förmodar att det skall vara så när man seglar. Efter seglingen var det samling för mat och nubbe och alla verkade må gott. Efter maten ordnade Leva med dragkamp mellan seglare och grytgubbar, även damsidan hade dragkamp och det är klart att seglarna vann både dam resp. herrtävlingen. Dom är ju vana att slita och dra i tampar. På em stack damerna ner till Elin och tittade på Prinsessbröllop, medan herrarna smög ner i klubbhuset för att se VM i fotboll. Senare på kvällen blev det dans i klubbhuset, samt dragning på lott-ringarna och så fick seglarna sina dragkamp-priser. Leva hade också ordnat med en dans-tävling som var riktigt lyckad. STARTPRISET vanns av Gösta Andersson.



# GRATTIS!

Säger vi till:

ARNE WESTERLING	50	år
CLAES OLOF COLLIN	50	år
LENNART HELLSTRÖM	50	år
INGRID BLOMSTRAND	60	år
GUNVOR WAHLSTRÖM	50	år
ALICE LARSSON	50	år



## De säjs att....

- Gösta Andersson går på damsektionens möten.
- Bengt Eriksson ska lära sej segla.
- Bernt och Kerstin bjuder på en halv kopp kaffe.
- Maj Pettersson vet hur en slipsten dras.



# NATTKÖRET

Fredagen den 13 september kördes nattköret, så skrockfulla kan väl ingen komma och påstå oss vara. Det var många som ställde upp till tävlingen i det mulna och olustiga vädret. Jag tyckte det var som att åka i en kolsäck. Men tävlingen avlöpte utan missöden. Att det var en hård och jämn dust kan ni se på resultatlistan, fast Olle var väl i särklass den här kvällen. Som vanligt var det stöj och gamman i klubbhuset efter avslutad tävling. Damsektionen bjöd på kaffe och Ammis hade ordnat med fina mackor.

Våra musikanter Bernt, Olle, Tage samt Lennart underhöll med musik till sena kvällen.

### RESULTAT:

1. Olle Höglund	49	prickar
2. Amedeo Leva	86	-"-
3. Bernt Falkenberg	103	-"-
4. Elof Säfström	104	-"-

XX

## HÖSTMÖTET

Det blev många frågeställningar angående det nya varvsområdet vi hyr, och Åke Larsson försökte förklara hur turerna har gått i ärendet. Diskussionen var livlig - men vi ska fortsätta att bearbeta berörda myndigheter. Åke har ju jobbat hårt i den här saken och ska det bli något resultat ska vi vara glada om han vill föra vår talan i fortsättning - en också. Vårt nya fina mastskjul är ju på plats, och mötet tackade eldsjälarna Bosse Dahlqvist och Amedeo Leva för allt jobb dom lagt ner på det.

### NYINVALDA MEDLEMMAR

Claes Olof Collin	Åke Lundell
Erik Elvergård	Thomas Lundqvist
Folke Johansson	Bengt Nevborn
Lennart Larsson	Olov Nilsson

## TREVLIG HELG!

