

medlemsblad EKENSBERG's BÅTSÄLLSKAP

Utgiven mars 1977



Seglarnas start vid sillfrukosten på Jungfruholmarna 1976



EBS styrelse 1976

Ordf: Åke Larsson
Vice ordf: Åke Runnedahl
Sekr: Bernt Falkenberg
Vice sek: Arne Westerling
Kassör: Ivar Holmberg
Revisorer: Georg Möller, Bengt Eriksson
Hamnkaptener: Emil Johansson, Per-Olov Nilsson
Klubbmästare: Amedeo Leva
Klubbred: Lars Jonsson

DAMSEKTIONEN

Ordf: Magnhild Leva
Sekr: Anne-Marie Jonsson
Kassör: Inger Persson

000

ÅRSMÖTET

Vår ordf. var förbjuden av läkare att prata, på grund av en halsinfektion, och då är ett årsmöte inte rätta platsen. Ett enhälligt möte valde Enar Larsson till att föra ordf.klubban, och det klarade han av gammal vana fast klubban för kvällen bestod av en korkskruv. Arne Westerling hade problem med båtförsäkringarna det var inte många som hade visat upp försäkringsbrevet. Någon form av bojmärkning måste till för att komma åt alla dom som inte tar upp sin boj på föreskriven tid. Damsektionen bjöd på kaffe, och mötet avslutades med att Leva visade film.

VÅRMÖTET

Mötesbeslut om vakthållning från den 1 augusti till den 15 oktober.
Emil Johansson blev omvald till hamnkaptan på 2 år.

+++++

BÅTVÄNNER SOM FÖR ALLTID HAR LÄMNAT
VÅR GEMENSKAP

Gunnar Andersson
Bertil Österdahl

Gunnar "Guben" Andersson har lämnat oss. "Guben" som han kallades bland alla sina båtvänner- och det var många- var en mycket god och trofast kamrat. Det sällsamma med "Guben" var att han aldrig tycktes bli gammal, för trots att han blev 80 år, så var det först under de sista årens svåra sjukdom, samt hans kära Ebbas hastiga bortgång, som gjorde att han tacklade av och blev stillsammare. Glimten i ögat och lek-lusten hade han ändå kvar in i det sista. Med sitt ljusa och glada sinne, hade han lätt till skoj och skratt. Han hade alltid ett vänligt ord att säga dem han mötte. Hans glada och ibland vilda upptåg fan-

ns för jäman nära till hands. Han sjöng och höll igång och tycktes alltid ha roligt. Trots sin glada attityd hade han dock inte långt till tårar och allvar.

Hos "Guben och Ebba kände man sig alltid välkommen, om man träffades på sjön eller hemma hos dem, så skulle dom bjuda på någonting. "Guben" bjöd på en "killevippare" och vad det var visste man aldrig i förväg. Det kunde vara ett glas vin, en vindruva, en sup och en smörgås, det kunde vara en improviserad frukost med massor av läckerheter. Gott var det och roligt hade man alltid tillsammans med dem.

"Guben" och Ebba tillhörde den typ av båtmänniskor, som vi får allt färre av. Dom älskade att vara på sjön, att få segla och bada, samt träffa goda glada kamrater. Det mesta av sin fritid tillbringade de ihop med sin kära båt. Att se på när "Guben" på våren förberedde förnissning av båten, var en upplevelse. Efter att på dagen ha slipat och smekt henne, förberedde han för kvällens förnissning. Han fuktade marken runt båten. På byrån bredvid ställde han fram förnissburk och penslar, smörgåspaket, kaffetermos, ett kvarter med tillhörande spetsglas. När det sedan blev tyst och lugnt på varvet, började han "mosa på" som han sade. Det var något högtidligt över det hela, när man såg vilken ömhet och känsla han visade sin båt. Att resultatet blev gott det vet alla vi som sett hans båtar.

För mig och många andra i EBS, som hade förmånen att lära känna "Guben" väl, känns saknaden efter honom mycket stor. Vi kommer dock alltid att minnas Dig käre "Guben" med mycken stor glädje och tacksamhet

+++++

Under årets sista dagar nåddes sällskapet åter av ett sorged bud, ytterligare en av våra äldsta medlemmar hade lämnat oss. Denna gång var det Bertil Österdahl, som liksom tidigare under året bortgångne "Guben" fyllde 80 år under sommaren. Bertil var i sin ungdom en mycket duktig löpare och idrottsman i I F Linnea. Föreningen bildades av idrottsintresserade grabbar från Årsta-skog och Aspudden 1909, och det var också dom, som bidrog till att idrottsplatsen Linnea, numera Aspuddens idrottsplats anlades. Efter sin idrottsbana valde Bertil att varva ner, med den form av motion och friskvård, som ett aktivt båt-liv medför. Redan 1931 blev han medlem i EBS, och har alltså tillhört sällskapet i 46 år.

Med sitt glada och timida sinne fick Bertil många vänner hos oss. Han har alltid visat en fin klubbkänsla och gott kamratskap. Bertil var en av många fina gamla klubbkamrater, som vi med aktning och glädje länge kommer att minnas.

Åke Larsson

ÅRSFESTEN

Lördagen den 21 februari hade vi våran årsfest på Carefjells Festvåning i Gröndal. Vi får väl betrakta det som "våran" festvåning. Rune och hans fru och deras medhjälpare ställer alltid upp och gör det där lilla extra, som får en att trivas när man går på årsfesten. Damsektionen bjöd på välkomstdrinkar, en sak som verkligen uppskattades. Damsektionen hade även köpt ett nytt startpris, en vacker tennskål. Som vanligt hade dom lotteriförsäljning till kaffet. Korgen vanns av Aino och Enar, och Maj Pettersson vann en groggbricka. Så var det dags för prisutdelning i våra tävlingar. Gösta Andersson tog första inteckningen i det nyuppsatta startpriset. Kvällen avslutades med dans och sedvanligt håll i gång till musik av "vackra" Arne



**GLÖM EJ ÅRSFESTEN
DEN 26 mars
(se sista sidan)**

SILLFRUKOST



Som vanligt sken solen med all sin glans, när vi hade vår sillfrukost på Jungfruholmarna den 12 juni. Veckorna innan var det urdåligt väder. Seglingen om startpriset kördes igång kl.10.⁰⁰ Gösta Andersson var först iväg. Efter tävlingen samlades vi som vanligt för gemensam frukost. Eftermiddagen fördrev vi med allehanda tävlingar och lekar för både små och stora. På kvällen bjöd Damsektionen på kaffe och kakor i GSSklubbhus. Det hade kommit dit en främmande som hade sitt dragspel med sej och det var trevligt eftersom vi inte hade kunnat ordnat egna musikanter. Sedan delades det ut godispåsar och priser till alla barn. Seglarna fick också sina paketpris.



»Gubbsegling«

Lördagen den 2 oktober var en strålande höstdag, med klarblå himmel och naturen började klä sej i höstfärger. EBS hade sin första upptagningsdag, så det var fullt med gubbs nere i hamnen på morgonen. Men det var inte därför jag kom ner, jag hade annat ärende. Jag och "Ammis" skulle följa med i Gösta Anderssons segelbåt på "gubbsegling". Det var sammanlagt 7 seglare som stack iväg, med lite blandad besättning. Det enda man kunde klaga på var att vinden inte var så frisk. Men jag fick lära mej att en god seglare ber inte om medvind han lär sej segla, och jag ifrågasätter om man kan ha bättre läromästare än Gösta. Nu tog det ett par timmar att komma upp till Fläsket, men vädret var så underbart så det gjorde mindre. Men i höjd med Kungshatt slopade vi Jungfruholmarna som var vår mening att gå till och äta, utan vi gick istället in till Skräddarholmen. Väl framme kom all medhavd förtäring fram och det blev ju en och annan trall också. Hemfärden skulle gå över Fiskarfjärden, och Bosse drog iväg med alla segel, vi försökte hänga med och det såg ut att gå bra ett tag men vi fick se oss slagna.

Men alla kom ju lyckligt och väl hem och man hade en skön segelupplevelse att minnas när vintermörkret faller på.

Tack för en skön och minnesrik seglats.



Att leva livet på sjön.





HÖSTMÖTET

den 29 oktober 1976

Mötet öppnades med en tyst minut för Gunnar Andersson. Statsbyggnadskonorets förslag presenterades av ordf. Åke Larsson. Det gällde utfyllning av träskområdet längst in i Mörtviken för ev uppläggningsområde för våra båtar. Dom hade även hört sej för om vårt intresse att förhyra huset i viken, och om vi var intresserade att utöka medlemsantalet ifall det blev mer båtar på varvsområdet. Åke läste sedan upp ett remissvar till fastighetskonoret i berörda frågor. Mötet beslöt att det skulle skickas till fastighetskontoret. Ett önskemål från hammkapten att det bara skulle vara sjösättning måndag och fredag godtogs av mötet.



EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP
GRÖNDAL

Stockholm den 8 november 1976

Stockholms Stadsbyggnadskontor
Fack

104 20 STOCKHOLM 8

**Ärende: S:6997, stadsplaneförslag gällande kv. Stapelbädden m.m.
(Ekensbergs varv)**

Ekensbergs båtsällskap, som tagit del av det framlagda förslaget, ser mycket positivt på detsamma. Med den bostadsbebyggelse och folkökning som utredningen föreslår, bör det finnas goda förutsättningar till en betydligt bättre service för de nu boende i den västra delen av Gröndal. Aldersfördelningen kommer också att påverkas på ett gynnsamt sätt.

Den s.k. Grindstugan, som varken har något kulturhistoriskt värde eller är etiskt tilltalande på något vis, anser vi bör rivras, för att lämna plats till en bred och öppen infart till ekensbergsområdet.

Någon kommersiell handel och verksamhet med båtar, bör ej beredas utrymme inom området.

Den utbyggnad av båtbygggar som föreslås, är mycket angelägen, liksom en promenadväg dragen mellan dem och gatan.

Att vårt nuvarande uppläggningsområde sedan mer än femtio år tillbaka tages ifrån oss, kan vi acceptera under förutsättning, att utredningens förslag till nytt uppläggningsområde i Mörtvikens inre del blir verklighet.

Någon annan lösning av uppläggningsområde för våra båtar är vi ej beredda att godtaga. Vi kan inte heller tänka oss, att den mark det här gäller, kan utnyttjas till något annat och bättre ändamål.

Då vi vet hur svårt det är, att i Stockholm finna lämpliga platser för båtuppläggningsområde, anser vi att det vore oklokt att inte utnyttja det nämnda området därtill. Då man dessutom är tämligen överens om att Mörtviken-Vinterviksområdet bör bli ett stort rekreativområde, kan besökare dit under hela sommarhalvåret utnyttja uppläggningsområdet för bilparkering.

Fortsättning nästa sida →

Fortsättning →

På en förfrågan sällskapet fått, om vi har något intresse av den hyresfastighet som ligger omedelbart öster om det planerade uppläggningsområdet, vill vi svara odelat ja. Vi vill dock ej påskynda en utrymning av densamma för vår verksamhet. Tillhörande uthus kan med fördel användas som förvaringsplats för bockar och täckningsmateriel.

Ekensbergs båtsällskap är och har alltid varit, ett litet ortsbundet sällskap med båten som huvudintresse. Under utrustningsperioden höst-vår är vår verksamhet nog så stor som under själva seglationstiden. En splittring av hamn och uppläggningsområde för våra båtar skulle leda till att många av våra medlemmar, speciellt de äldre, på grund av såväl praktiska som ekonomiska skäl måste sluta med denna verksamhet. En verksamhet och aktivitet, som idag gör deras tillvaro meningsfull. Trots att vi under alla år verkat under mycket osäkra förhållanden, har vi med egna medel och insatser byggt upp vår hamn. Det är många frivilliga arbetstimmar och stora ekonomiska insatser med egna medel som skett under åren.

Allt detta får nu inte raseras och tagas ifrån oss, bara för att en del myndighetspersoner tycker att det är fullt med båtar på land under vinterhalvåret.

Bygg ut Mörtviken och ge oss ett långtidskontrakt, så kan vi också på ett annat sätt än idag investera i enhetligare och snyggare båttäckningar.

Det är vår förhoppning, att de som styr och planerar vårt samhälle idag, förstår vikten och värdet av att vår verksamhet får fortsätta på Ekensberg.

Med vänlig båthälsning

Ake Larsson

Ake Larsson
Ordförande

Höstsegling och Dagkör

Seglarna hade det besvärligt, med dålig vind. Så vi fick korta av banan. Det blev nästan målfoto som skulle avgöra tävlingen, men Olle Nyberg segade sej förbi just på mållinjen. Om vi hade haft lagpris så hade Folkbåtarna tagit hem det för Roffe och Bengt kom in sekunden efteråt. Motorbåtstävlingen gick upp till fyren vid Norsborg och ner över Slagstafjärden och runt Etsbröte och mål vid Jungfruholmarna. Det var en olustig historia att vi inte fick disponera GSS klubbhus till dans på kvällen, men med gott humör och god anda och framför allt ett alldeles enastående väder, hade vi det festligt uppe på Gröna plätten. Men det verkar snorkigt av GSS att inte låta EBS manskap ta en svängom i klubbhuset, eftersom många av våra medlemmar också är med i GSS, för att inte nämna Kalle och Elin som sköter om deras holmar hela sommaren, och har gjort det i flera år nu.

Resultat HÖSTSEGLINGEN

1. Olov Nyberg
2. Rolf Persson
3. Bengt Eriksson

DAGKÖRET

1. Åke Larsson
2. Lars Westerling
3. Bernt Falkenberg

GLÖM EJ ATT ANMÄLA DIG TILL ÅRSFESTEN

DEN 26 MARS (se sista sidan)

NATTKÖR

Fredagen den 17 sept. var det dags för ett nytt Nattkör. Färden gick upp till Kunshatt och ner runt Essingen till målet vid varvet. Under tiden vi var ute och körde gjordes det ordning för Gofattallrik av Damsektionen, så det stod dukat i klubbhuset med västkustsallad och rosenbröd när vi kom i mål. Vi bjöds även på vin till maten som finasierades av ett lotteri, som Brobergs fru vann.

Resultat:

1. Lars Westerling
2. Bernt Falkenberg
3. Elof Säfström



Filmafton

Den 18 nov samlades vi i församlingshuset i Gröndal för en filmafton. Vi fick se filmer ända från 1962 fram till 1976, så det var mycket sköna båtupplevelser vi fick se. Georg hade också med sej 2 rullar med ett par år på nacken, så vi fick se våra gamla medlemmar både till lands och sjöss. Vi tog en paus för att dricka kaffe och tårta så det var en gemytlig och trivsamt kväll ihöstmörkret. 37 personer var det som kom, så det var fin anslutning. Leva och Manghild fick blommor och det passade bra eftersom hon både hade namnsdag och födelsedag

"V I N T E R K R Y S S E T"

Vintern var verkligen seg, med mycket snö och kyla. 'Vinterkrysset som vi kunde hämta tävlingsuppgifter till på årsmötet redovisade 10 deltagare, och där vann Ivar en särklassig seger. Vinnare är inte alltid givna medan däremot sista platsen verkar vikt för mej själv, så även nu

OO

RESULTAT:

1. Ivar Holmberg 47 prickar
2. Åke Larsson 79 - " -
3. Bernt Falkenberg 171 -"-

Man får ta det goda med det onda, och gå en runda sa hamnvakten

 En dag på höstkanten stod Maj Pettersson och tittade när gubbarna tog upp sina båtar. I ett infall att skoja lite med dom ropade hon att lott nr 34 hade vunnit. Alla började rota i sin blåställ, och någon frågade vilken färg det var på lotten. Så kom dom ju på att det är på vårarna vi kör med lotteri, men dom flesta hade ju lotter som låg och drällde i fickorna. Av denna episod förstår man att detta med lotteri i samband med kaffekokningen har blivit en inrotad vana.

LUCIA

Fredagen den 11 dec samlades ett 20-tal personer nere i klubbhuset för att fira Lucia. Inger och Anne-Marie hade varit nere på dagen och pyntat med juldekorationer och Mille hängde upp julstjärnan. Det var riktigt mysigt när vi kom ner kl. 19⁰⁰. Kaffe och glögg stod Damsektionen för och Maj-Britt hade fått i uppdrag att göra i ordning ett lotteri, som hammkaptenerna tog hem. Perre vann en fin brödrost och en chokladkartong, och Mille vann en flaska glögg. Den första snön kom under kvällen så det var riktig julstämning. Anne-Marie hade grejat häften med julsånger så det blev allsång till ackompanjering av Bernt med trumpet och Linnea med gitarr.



EN BLÖT HISTORIA

Efter att ha suttit i en riskoja en vecka på Ersholmen, och eldat för att hålla regn och kyla borta, började vi känna oss lite modstulna. Vi d v s min fru Anne-Marie och min grabb Krister, beslöt därför att sticka hemåt. Vädret såg hyfsat ut, så vi skulle passa på mellan skurarna. Ersholmen ligger på andra sidan farleden vid Dalarö skans, mot Ornösidan alltså. Vårt första mål var att gå in till Askfatshammen vid Smådalarö och tanka. När vi korsade farleden märkte jag att motorn inte verkade särskilt pigg, och när vi kom upp mot Kycklingarna la den av. Vi paddlade in i en liten vik för att titta över motorn, men jag hann aldrig börja förrän ett gäng ungdomar kom förbi i en fiskesmack, och frågade om vi ville ha hjälp. Jag talade om att vi hade tänkt oss in till Askfatshammen. Sagt och gjort dom tog oss på släp, och det var ju vi tacksamma för. Vädret hade blivit strålande fint, så vi tyckte det var riktigt skönt. Efter en kopp kaffe och ett par mackor på serveringen beslöt vi att åka vidare. Jag tittade över motorn och märkte att förgasaren var ordentligt sur, så jag tog isär den och torkade av packningar och membran och satte ihop det hela igen. Vi åkte in i Smådalarökanalen, men motorn ville inte alls dra så jag hade mina onda aningar om att det inte skulle bli så lätt att komma hem. När vi siktade Skomakarskeppet pajade motorn igen. Stämningen var väl inte på topp precis, men jag började ta isär förgasaren för andra gången, samtidigt som jag förbannade solen som brände så svetten rann om en. När jag höll på och bökte och småsvor för mej själv kom det en båt med en familj i, som frågade om vi behövde hjälp. Jag tyckte det börja bli litet tjatigt, men OK. Dom bodde upp mot Ingarö så vi fick lift till en ångbåtsbrygga på ön dom bodde på. Jag hade nog mina tankar att ge fan i Snipan och ta ångbåten till Saltsjöbaden och ta get därifrån hem till stan. Men Anne-Marie gjorde ett par mackor under tiden jag rensade förgasaren på all bensin, jag blev inte klokare på var felet fanns. Vi hade ju varit ute en vecka, så förråden började tryta. Nu började jag förstå att vi skulle få åka i omgångar. Det var visserligen fredag men jag såg inom mej hur vi skulle få hålla på så här hela helgen innan vi var hemma. Vårt nästa mål var Härsön, jag chansade på att det skulle ligga någon där från Finnboda BK, där syrran är medlem. Humöret var på nollpunkten och det fanns naturligtvis inte en käft på Härsön, så jag fick göra om proceduren med förgasaren igen. Efter en halvtimme kom vi iväg igen. Besättningen var ovanligt tyst solen stekte och jag förbannade allt vad båtmotorer heter och i synnerhet min egen som verkade så sur. Nästa gång motorn sa stopp hade vi hunnit upp mot Älgö. Vi la till vid en ö som heter Tallskär och såg bebodd ut, det fanns både tel. ledningar och TV antenn så jag tänkte låna telefon och ringa till syrran att dom hämtade oss. Men nån mer obefolkad ö får man leta efter, antagligen var dom på Kanarieöarna och hade det mysigt. Vi åt upp de sista vi hade i matväg och jag började känna mej desperat. Motorn märkte tydligen också hur det var fatt, för när vi startade gick den ändå fram till BP macken vid Lännersta. Jag ringde till syrran och bad dom hämta oss. Vi hann upp till Skurusundet innan motorn sa stopp igen men då la vi oss för ankar för att invänta våra räddare. Dom dök upp efter en halvtimme och tog oss på släp till Finnboda BK. Måndag kväll skulle jag hämta Snipan vid Finnboda. Förgasaren hade verkstaden fixat till, flödarskruven hade gängat ur sej, så den hade bara suttit och hoppat upp och ner, enkelt fel tyckte dom. Anne-Marie var lite rädd att jag skulle slussa själv. Du kan ramla i sa hon. Jag slussade som ensam båt och jag blev förvånad att det var så enkelt. Ridderfjärden visade sin bästa sida mot mej, och jag tyckte det var livet att komma ut med båt på sjön i alla fall. Det gick också ovanligt fint att komma in i hamnen, och jag la till med aktern mot bryggan. Så spände jag förtampen och drog mej in mot bryggan. Jag tyckte det kändes väl spönt men jag kom i alla fall in till bryggan. Innan jag gjorde fast kom jag ihåg kassen jag haft med mej, så jag släppte taget från bryggkanten och vände mej om och greppade tag i kassen som stod på durken, och hoppade upp på bryggan-trodde jag. När jag släppte taget stack Snipan ut som en raket mot vassruggen. Jag fick täspetsarna på bryggkanten och stod och vägde i evigheter tyckte jag innan jag plaskade i vattnet. Min första tanke var att få höra ett vrålskratt från gubbarna som brukar sitta nere vid hamnen om kvällarna, men som tur var fanns det ingen nere just då. Nåväl jag krånglade mej upp på bryggan, drog in Snipan för andra gången och smög hem. "Där ser du att du skulle ramla i när du slussa" sa Anne-Marie när jag kom hem. Hon fick gärna tro det så jag sa inget på en gång, det kändes lite kymigt att behöva tala om att jag ramlat i nere vid hamnen.





GRATTIS!

Knut Lundkvist 75 år

Bertil Ganrud 60 år

Kurt Åström 50 år

oooooooooooooooooooo

Elin Olsson 75 år

Elfy Höijer-Johansson 60 år

Aino Larsson 60 år

oooooooooooooooooooo

Nya medlemmar

SOM VI HÄLSAR VÄLKOMNA TILL
SÄLLSKAPET

Roland Jansson

Arne Kollberg

Sten Lindahl

Ulf Lännerholm

Rolf Rutensköld

Lars Westerling

John Öberg



BEGÄRT UTTRÄDE

Holger Zettergren

UTESLUTNA

Hans Jansson

Tommy Lundkvist

Stig Erik Pettersson

Välkommen till



EBS ÅRSFEST



1977



LÖRDAGEN DEN 26 MARS
samlings kl. 18⁰⁰

Carefjells Festvåning Gröndal

KUVERTAVGIFT 50:-

Pensionärer GRATIS!



DANS



ANMÄLAN senast den
23 mars till

A.Leva tel. 458702

LOTTERI